



Nieuwsbrief

nr. 45 (9 februari 2023)

(volgende nieuwsbrief 2 maart, kopij inleveren uiterlijk 28 februari)



Wat een ramp, de aardbeving in Turkije. De schok(ken) raken de hele wereld. Altijd al op de achtergrond de angst bij het voelen van lichtere schokken. Nu de grootste aardbeving in die regio. Een nog onbekend aantal doden, verborgen onder het puin. Zoveel gewonden, onvoorstelbaar. De internationale hulp komt op gang. Deskundigen gaan helpen, voor de eerste levensbehoeften zoals voedsel, medicijnen, kleding wordt geld ingezameld. Nu blijkt weer waar het om gaat in het leven, er te zijn voor elkaar. In dit geval is het leed zo groot. Dat kunnen we niet alleen aan. We mogen God vragen om zijn nabijheid bij de mensen in Turkije en Syrië met zijn kracht, troost en bemoediging. Laten we ook denken aan de familieleden van de mensen in het rampgebied. Over de wereld verspreid, angstig, niet wetend hoe het met hun familieleden en vrienden is.

Annemarie Hazebroek

Nieuws vanuit onze kerken

In de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 18 januari zijn Albert Freij en Astrid Lührssen weer gekozen tot preses en scriba van onze gezamenlijke kerken. De voorkeur is dat ieder jaar iemand van één van de kerken in toerbeurt dit op zich neemt. De praktijk is dat niet iedereen het ziet zitten om deze taken op zich te nemen. Daarom is het fijn voor eenieder dat ondanks dat er geen wisseling is deze functies toch ingevuld blijven. Goed voor de voortgang.

Tijdens deze vergadering waren er ook leden vanuit onze vier gemeenten aanwezig die zich bezig hebben gehouden met de toekomst van onze kerken en hoe wij hier goed mee om kunnen gaan. Fijn dat dit initiatief vanuit gemeenteleden is gekomen n.a.v. onze laatste gemeenteavond. U hebt hier al wat over kunnen lezen in Gaandeweg en u gaat hier meer van horen omdat het ons natuurlijk allemaal aangaat. Wij hopen dat u hieraan ook mee gaat doen. Samen willen wij een fijne gemeente hebben voor de toekomst.

Diensten de komende tijd vanuit de kerk

- De diensten zijn digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt volgens het rooster. In de Magnuskerk is dat via "Kerkdienstgemist.nl". Voor de andere kerken via "Kerkomroep.nl" en dan zoeken naar de desbetreffende kerk. Zie voor de bankrekeningnummers voor de collectes Gaandeweg of de websites.
- Het lied van de maand februari is lied 532: De visser ging uit vissen.
- Na iedere dienst is er in principe koffie/thee drinken.

12 februari een dienst in Wedde om 11:00 uur

voorganger: ds. G.W. van der Werff

organist: mw. E. de Boer

collecte: KIA Noodhulp en Kerk met een extra collecte voor de diaconie van Wedde

19 februari een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur

voorgangers: ds. W. Jöhlinger en pastor A. Nap; een dienst samen met de Evangelisch-reformierte Kirche Wymeer (D)

De KND is aanwezig en er is mogelijkheid voor kinderoppas, graag voor vrijdagavond aanmelden bij Geeke van der Haar, per mail via pgblijham@outlook.com.

organist: dhr. H. de Vries m.m.v. het Posaunenchor uit Wymeer

collecte: Bloemenfonds en Kerk

19 februari een zangdienst in Bellingwolde om 16:00 uur

Wij zingen liederen van Johannes de Heer, er is een korte pauze met koffie/thee.

Organist: dhr. H. de Vries

Collecte: na afloop een vrije gift voor de onkosten van deze zangdienst

26 februari een dienst Blijham om 09:30 uur

voorganger: ds. S.B. Rienstra

organist: dhr. H.J.M. Roelofs

collecte: KIA Zending en Kerk met een extra collecte voor de jeugd

Bloemen vanuit onze kerken gingen:

Zondag 22 januari vanuit Bellingwolde naar dhr. H. Trenning. Vanwege verhuizing naar Sellingen is hij gestopt als kerkrentmeester.

Zondag 29 januari vanuit Blijham naar dhr. en mw. Boersbroek, 50 jaar getrouwd en mw. J. Kor met een hartelijke groet.

Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten:

- Passage, christelijke vrouwenvereniging: dinsdag 14 februari van 14:00 tot 16:30 uur. We houden onze jaarvergadering. Na het officiële gedeelte gaan wij kijken naar de film Downton Abbey: "A new Era".
- Taarten bakken: Zondag 19 februari hebben wij een dienst samen met Wymeer (D). Wanneer wij als gemeente na afloop koffiedrinken worden wij in Duitsland altijd getraakteerd op een mooi taartenbuffet. Gelukkig is gebleken dat ook in Nederland men dit goed onder de knie heeft. Vandaar ook een oproep voor taarten-en/of cake-bakkers onder ons. Wilt u iets lekkers klaarmaken voor bij de koffie/thee kunt u dit doorgeven aan Anita Lobbezoo. Zij coördineert dit zodat we een diverse samenstelling van lekkers hebben bij de koffie/thee. U kunt contact met haar opnemen via 0597 53 19 81 ('s avonds) of via e-mail: a.s.lobbezoo@gmail.com.
- Pannenkoekendag: op 21 februari vanaf 17:30 uur in Het Trefpunt te Vriescheloo.
Weet u het nog? Wat was het altijd een succes. Na een poos pannenkoek-loos geweest te zijn is het weer zover! Het team staat er klaar voor om er weer een feest van te maken. Zoals gebruikelijk wordt er gegeten voor een goed doel. Het goede doel is dit jaar het Kinderhotel in de Burcht te Wedde. U begrijpt dat we met de gestegen prijzen wel iets meer moeten vragen voor de pannenkoeken: 6 euro. Waarvoor kan je voor zo weinig geld lekker eten en drinken? We hopen velen van u weer te mogen ontvangen. Wellicht een idee dat u mensen uit uw omgeving meeneemt? Iedereen is welkom.
- Open Koffieochtenden woensdag 22 februari in het Trefpunt in Vriescheloo van 10.00 – 11.30 uur. Voor iedereen uit Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde. Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk zijn welkom.
Koffie/thee drinken met aandacht voor elkaar. Even bijpraten.... prima! Een spelletje doen...ook leuk! Een verhaal vertellen we zijn benieuwd.
Info en/ of opgave voor vervoer bij: Johanna Hulsman, tel 0597-541147 of Woutje Boomsma, tel 06-51350018
- Meer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u vinden op de websites van de kerken. Ook wanneer een activiteit niet doorgaat kunt u dat hier lezen.

scriba PG BBVW Astrid Lührssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl

Nieuws uit onze gemeente:

Met een hartelijke groet
Geeke van der Haar

GEBED:

Help me voor ogen te
houden Heer, dat er
vandaag niets zal
gebeuren wat U
en ik samen
niet aan
kunnen.


Visje